

# GENIETEN TUSSEN MONTÉLIMAR EN MARSEILLE

Vakantiekriebels, iedereen begint ze weer te krijgen. Heb jij stiekem al bedacht waar jij dit jaar onder de Zuid-Franse zon wil zitten? *Côte & Provence* helpt een handje en verzamelde bij *locals* de leukste vakantietips voor de Drôme Provençale, de Vaucluse en de Bouches-du-Rhône.

## ON Y VA!



### DRÔME PROVENÇALE

De Drôme Provençale is door velen geliefd en kent natuurlijk veel pareltjes die welbekend zijn. Van het kasteel van Grignan tot gieren spotten in Rémuzat en de pittoreske dorpjes Le Poët-Laval en Mirmande, het zijn geliefde plekken. Maar voor wie bekend is in de regio en al vaker noga in Montélimar heeft gegeten, hebben we wat verfrissende tips op een rijtje gezet.

### CULINAIR GENIETEN

Als je van geitenkaas houdt dan moet je de Picodon geproefd hebben. De eerste Picodon-kaas werd in de Drôme gemaakt in het piepkleine dorpje Les Tonils. Een aantal geitenboerderijen hebben rondleidingen met proeverij, *délicieux!* Ook een tip is het Fête du Picodon in Saoû op de derde zaterdag in juli.



### NATUURSCHOON

In de Drôme kun je er bijna niet omheen: de rivier de Drôme die grofweg van Die via Crest naar Livron loopt waar hij in de Rhône uitmondt. Het is prachtige rivier met veel plekjes om te zonnen, zwemmen en spelen. Je kunt ook kanoën op de Drôme. Een heerlijke verkoeling als het erg warm is. Een andere aanrader is waterval La Druise, deze indrukwekkende *chute* is zeventig meter hoog en de wandeling over het ezelspaadje er naartoe is het dan ook waard. Alles leren over lavendel doe je bij L'Essentiel de Lavande in het dorp La Bégude-de-Mazenc, waar je niet alleen de lavendelvelden bezoekt, maar ook dingen leert in het bezoekerscentrum.

### CULTUUR SNUIVEN

Voor wie reeds bekend is met het prachtige Le Poët-Laval, is een bezoekje aan Le Poët-Célarde van harte aan te bevelen. In dit kleine heuveldorpje is met name het kasteel bekend, het terras heeft een geweldig uitzicht. Neem je graag wat mee naar huis als aandenken aan een mooie vakantie? Op 22 en 23 mei vindt in Dieulefit de Marché des Potiers plaats. En wie wat later in de zomer in de Drôme Provençale te vinden is, kan op 15 augustus het Fête Médiévale in Bourdeaux meemaken. Optochten, muziek en een prachtig lichtspel 's avonds. Vanaf Place la Courtine bovenin het dorp heb je een prachtig uitzicht over de omgeving.



**LOGEERTIP: LA FERME DE  
PAUROUX, MORNANS**  
[PAUROUX.COM](http://PAUROUX.COM)



## VAUCLUSE

De Vaucluse is natuurlijk ontzettend geliefd door de prachtige wijnen die uit deze streek komen, maar ook gezellige steden zoals Avignon waar je jaarlijks van het beroemde Festival d'Avignon kunt genieten en het pittoreske Nyons met de romaanse brug staan bij velen in het geheugen gegrift. Hopelijk weten we met de volgende tips toch nog te verrassen.

## DRANK EN SPIJZEN

In Carpentras vind je Mercy, verkozen tot de beste kaaswinkel van Frankrijk. En wie in Châteauneuf-du-Pape is, moet absoluut langs Distillerie Blachère waar het Elixir du Mont Ventoux wordt gemaakt. Ook maken ze heerlijke dorstlessende typisch Franse siropen zonder alcohol, voor ieder wat wils dus.

## LAVENDEL EN WATERPRET

Ook in de Vaucluse kun je niet om de lokale Middeleeuwen-manie heen. Een aanrader is het Fête de la Véraison in Châteauneuf-du-Pape op 6 augustus. Zin om je onder te dompelen in de wereld van de lavendel? Zorg er dan voor dat je op 15 augustus in Sault bent, want daar wordt het Fête de la Lavande gevierd. Overigens moet je voor de bloeiende lavendelvelden vaak net iets vroeger zijn, midden juli. Een verrassend festijn is de Marché Flottant die ieder jaar op de eerste zondag van augustus plaatsvindt in l'Isle-sur-la-Sorgue, een markt die volledig op het water plaatsvindt.



## BOUCHES-DU-RHÔNE

Wie verder afzakt richting het zuiden ziet de Provence in het departement Bouches-du-Rhône langzaam overgaan in kustlandschap. Op en top Provence vlakbij de bijzondere natuur van de Camargue en de bedrijvigheid van het nabijgelegen Marseille, hier valt altijd weer wat nieuws te beleven!

## CULINAIR

Bouillabaisse is een klassieker, maar zeker niet ouderwets. Marseille is natuurlijk de bakermat van deze traditionele vissoep, maar houd je ogen open want steeds meer jonge chefs zetten de bouillabaisse weer op de kaart. Soms voorzien van een eigen signatuur, maar altijd typisch Marseillais, heerlijk!

## KUNST EN TRADITIE

Het mag geen verrassing heten dat de Carrières de Lumières in Les Baux-de-Provence tussen deze vakantietips staat. In deze oude steengroeve word je getrokken op projecties van de grootste kunstenaars, dit jaar van Cézanne en Kandinsky. Profiteer van de Alpilles en bezoek Saint-Rémy-de-Provence. Dit Provençaalse dorp is geliefd door kunstenaars en heeft een charmant dorpshart. Op Pinkstermaandag wordt hier het Fête de la Transhumance gevierd, een bijzondere Provençaalse traditie die vroeger de trek van de schapenkuddes naar de bergweiden inluide. Wie nog tijd over heeft bezoekt het klooster Saint-Paul de Mausole, het verpleeghuis waar Vincent van Gogh verbleef en waar hij enkele van zijn grootste werken heeft gemaakt.



## ACTIEF IN DE NATUUR

Wie de omgeving van de Dentelles de Montmirail nog niet uitgekamd heeft, staat nog veel goeds te wachten. Dit kleine gebergte naast de Ventoux herbergt niet alleen verschillende winddomeinen, maar ook pittoreske dorpjes en adembenemende vergezichten. De Gorges de la Nesque, dichtbij Monieux, zijn de twee grootste gorges van Frankrijk. Sla ook de indrukwekkende Rocher du Cire niet over.



**LOGEERTIPS: LES OLIVIERS DU TAULISSON, BEAUMONT-DU-VENTOUX**  
[LESOLIVIERSDUTAULISSON.WEBLY.COM](http://LESOLIVIERSDUTAULISSON.WEBLY.COM)

**CÔTÉ COUR, RASTEAU**  
[RASTEAU-COTE-COUR.FR](http://RASTEAU-COTE-COUR.FR)



## NATUUR

We blijven in de Alpilles waar de menselijke hand en de natuur samenkomen in de citadel van Les Baux-de-Provence. In deze bijzondere citadel, gebouwd op een grote rotsformatie, vind je niet alleen de overblijfselen van het oude chateau, maar ook het authentieke dorp zelf. Op zoek naar verkoeling? Kies dan voor een dagje zwemmen en wandelen bij de *calanques* van Marseille. Trek goede schoenen aan en vertrek vroeg, dan ben je in sommige van deze azuurblauwe kreek helemaal alleen. Check altijd of de *calanques* toegankelijk zijn, soms is dit door brandgevaar 's zomers niet het geval.



**LOGEERTIP: SOUS LES PLATANES, CHÂTEAURENARD**  
[SOUSLESPLATANESBB.COM](http://SOUSLESPLATANESBB.COM)

